

Boekendorp

In de Bibliotheek van het kleine Drentse Boekendorp stond een bibliotheek, die eruit zag als een kikkergroen fantasieloos schoolgebouw. Maar schijn bedriegt, dit was geen gewone bibliotheek. Hier werden geen boeken gelezen, maar gefabriceerd! De bibliothecaris, een vrouw met een glimlach zo breed als een encyclopedie, was een meesteres in het verzinnen van verhalen. Zij begon klein. Een paar geruchten hier, een anekdote daar. Maar al snel groeide het uit tot een ware fabriek van nepnieuws. De socials en het dorp werden opgeschrikt door verhalen over witte geesten die het dorp 's nachts onveilig maakten, over een schat die begraven lag onder de bibliotheek en over de bibliothecaris zelf, die stiekem een geheime agent was voor een buitenaardse beschaving.

Veel dorpelingen sloten zich op in hun huizen, bang voor de witte geesten en een mogelijke buitenaardse invasie. Ze geloofden elk woord dat uit de bibliotheek kwam.

De bibliothecaris genoot zichtbaar van de chaos die zij had veroorzaakt. Het was haar meesterwerk.

Tot op een dag een jonge man naar Boekendorp kwam. Hij was schrijver en op zoek naar inspiratie. Hij bezocht de bibliotheek en begon te graven in de archieven. Al snel ontdekte hij de waarheid. De bibliothecaris was gewoon een lieve eenzame vrouw die hield van verhalen vertellen.

De schrijver besloot de dorpelingen te helpen. Hij organiseerde een dorpsfeest in de bibliotheek. Tijdens het feest onthulde hij de waarheid over de witte geesten, de verborgen schat en de buitenaardse invasie. De dorpelingen waren in eerste instantie verbaast, maar al snel kwamen zij tot inkeer en konden zij de humor er wel van inzien.

Vanaf die dag werd de bibliotheek van Boekendorp niet meer gebruikt om nepnieuws te verspreiden. In plaats daarvan werd het een plek waar mensen samenkwamen om echte verhalen te lezen en te delen. En de bibliothecaris? Zij werd burgermeester en verteller van sprookjes voor kleine kinderen. En hoewel haar

verhalen nog steeds een beetje overdreven waren, wist iedereen dat ze niet waar waren.

Want in Boekendorp hadden ze geleerd dat niet alles wat je leest of hoort, ook waar is. En dat het soms heel leuk kan zijn om gewoon een goed verhaal te horen.

Jark de Boer
Diever .